

FN-dagen 24 oktober 2020

Veteraner!

Välkomna till denna sammankomst där vi uppmärksammar FN-dagen men framförallt för att hedra en stupad kamrat. Jag vill särskilt välkomna Kenneth Wallins anhöriga och tacka för att vi idag kan göra detta tillsammans!

FN har under de senaste 75-åren varit det internationella forum där nationer kunnat föra dialog och i vissa fall förhindra krig och konflikter, i andra fall har man kunnat lindra det lidande som alltid är en konsekvens av konflikter. Man kan ibland, med rätta, kritisera FN för handlingsförlamning och onödig byråkrati. Men, faktum är ändå att vi sedan FN bildats kunnat undvika världskrig och större konflikter mellan stormakterna.

Sveriges veteranförbund organiserar och företräder de som i olika sammanhang varit utsända av staten, bl.a. militärer, poliser, räddningspersonal och olika stödjande civila funktioner. Vi veteraner är en tillgång, en resurs och en värdefull god kraft i samhället, något som på ett bättre sätt måste lyftas och utnyttjas av hela samhället. Svensk veteranpolitik har utvecklats positivt men det krävs mer.

Våra föreningar har ceremonier i 15 städer i år, från Umeå till Malmö. Det är en dag för reflektion, eftertänksamhet och en dag att känna stolthet. Idag hedrar vi också våra kamrater som inte längre är med oss.

2010 var ett år som var fyllt av olika incidenter under vår insats i Afghanistan. Jag jobbade själv på Försvarsdepartementet under den tiden och man knöt näven hårt varje gång en TIC, "troops in contact", rapporterades. Men, den 16 oktober hände det som inte får hända – en kamrat stupade.

Från Försvarsmakten meddelades:

**"22-årig soldaten Kenneth Wallin, hemmahörande i Stockholmsområdet, stupade i Afghanistan på lördagen. Han fanns i en pansarterrängbil (Patgb 203) som sprängdes av en hemmagjord sprängladdning (IED)."**

Det går naturligtvis inte att förstå hur man som nära kamrat, anhörig eller inte minst förälder reagerar och upplever något sånt. Det man kan göra är att visa medkänsla för kamrater och familj men även respekt för den stupade kamraten.

Idag ska vi visa den respekten genom att tillsammans med Kenneths närmaste hissa den flagga som hans kista var svept i. Vi ska också minnas och reflektera över dom uppoffringar vi gör för att andra ska få det bättre.